

# Hegyem

Hungarian Wine

**Hírlevél** | Nieuwsbericht

NR 16 - JAARGANG 5 - MAART 2015



## Lente!

### Lente!

De lente is begonnen, het wijnbouwseizoen ook. We hebben vijf dagen gesnoeid. En dat nadat deze winter voor het eerst een voorsnoei is uitgevoerd. Je zou dus zeggen minder werk, als er destijds al heel wat is weggehaald. Maar toch... de wijngaard is nu grotendeels volwassen en dat is te merken. De te snoeien takken vragen behoorlijk wat kracht, met name in de Syrah en in de Kékfrankos gaard. Ze zijn zo stevig dat ze soms breken in plaats van buigen en mijn handen hebben er moeite mee, spierpijn in je handen is een vreemd fenomeen, maar dit jaar heb ik dat ondervonden!

Ook dat is lente. De lieveheersbeestjes en de bijtjes zijn alweer in de weer, hoewel er voor de bijen nog niet zoveel te doen is. Op de wijngaard scharrelt voor mijn voeten uit een enkele hagedis, nog wel een tikkie traag, door het dorre gras en de afgevalen bladeren van vorig jaar. Nog even en de knoppen van de druivenstokken gaan zwellen en dan ineens is er weer fris groen blad.

### Paaslam

Een van mijn burens heeft een kleine kudde schapen en ieder jaar moet hij de mannetjes lammeren laten slachten. Hij doet het niet zelf, omdat dit zijn eigen beesten zijn en dat vind hij lastig. En heus hij slacht regelmatig andere beesten. Al die jaren probeer ik een stuk lam van hem te krijgen, vorig jaar kreeg ik een bout en de lamshazen in ruil voor druiven. Dit voorjaar heb ik onze oude Suzuki geruild tegen een heel paaslam. De Suzuki staat al een jaar stil.

Hij doet het niet meer goed, maar de buurman gaat van twee oude auto's één werkende maken. En zo verzekert hij me keer op keer dat als ik gasten heb die niet de heuvel op kunnen lopen de "Soes" kan gebruiken. Afijn, ik heb een heus paaslam in de vriezer. Daar kan zelfs mijn hele goeie slager in Amsterdam niet tegenop.

### Bottelen

Dit jaar wil ik graag het bottelen meer spreiden zodat we in het groeiseizoen niet dagen achtereen in de wijnmakerij aan het werk zijn. Dat is gelukt. We hebben nu ongeveer 1500 flessen witte wijn gebotteld; de Zöld Veltelini en de Fehér Cuvee. De laatste luistert nu naar de vrolijke naam 'Dinomdánom'. Als het even lukt in met de tijd, doen we de Rosé nu ook. Dat zijn ongeveer 250 flessen, helaas nog steeds te weinig!

De wijnen zijn heerlijk geworden, als ik het zelf mag zeggen... Begin mei hoop ik deze wijnen in Nederland te hebben.

Het gaat goed met de ontwikkeling van het wijngoed en ik ben blij dat de kwaliteit gelijke tred houdt. Wellicht zijn jullie lezers net zo nieuwsgierig naar de wijnen als ik was toen ik naar Hongarije vloog.